

## Nieuwsbrief december 2021

Fijn dat je me leest. Ik ben gemaakt om te verbinden, te informeren en amuseren. Als en wanneer je dit wilt, natuurlijk. Je kunt op me klikken, en ik klik niet terug: ). Ik kan je naar surfwater leiden en ik kan je in contact brengen met de reis van mijn alter ego, met het taalgeklater van de cursisten en met de schrijfreizen die zij aanbiedt: de workshops (Portret vader/moeder, De Keuze) en cursussen van de komende weken/maanden én volgend jaar: een schrijfweek bij La Boulède in Frankrijk. PS: Het is zelfs oké om mij te verslinden. Stralende feestdagen gewenst. Vol babbelegoegies en barlemaje.



## Afgelopen jaar

AFLEREN OPJAAG

LEF GAAN JA ROEP!

GRAP AAN JOFELE

FLAPJE OGEN RAA.

OPEN AFLEG JAAR

Mijn terugblik op 2021 via het anagram. Met de letters uit de twee woorden AFGELOPEN JAAR maakte ik deze nieuwe combinaties. Hierbij gebruikte ik alle letters, ik zette ze alleen op andere posities. Ze vatten mijn jaar aardig samen. Hoe was jouw afgelopen jaar?

Meer lezen over het anagram: [Anagrammen: een bron van vermaak, maar soms geheimzinnig.. \(mijnwoordenboek.nl\)](https://mijnwoordenboek.nl)

## Kunstenarsuitje Schrijfgroep



Het was ons eerste digitale kunstenaarsuitje... Dit vroeg om extra voorpret en daarom kregen de Schrijfgroepers voorafgaand aan het uitje een dikke envelop in de brievenbus met lekkers, leesvoer, een waxientje en bovenal artistieke attributen om deze creatieve uitspatting op de eigen plek mogelijk te maken. Sommigen schrokken van de aquarelverf en het penseel: 'Ik kan helemaal niet schilderen', anderen verheugden zich daardoor extra. En zo vouwden, knipten, lazen, zagen, schilderden, verbeeldden en verwoordden we op vrijdagavond 10 december wat er wilde komen en verscheen pagina voor pagina de leporello, een harmonicaboekje. Dit alles onder de bezielende begeleiding van kunstenaar en oud-Schrijfgroeper Stephanie Ming. Een Schrijfgroeper koos als thema: Waarom ik niet creatief ben... maar wist gelukkig talloze andere kwaliteiten te benoemen in haar boekje.

Mijn eigen leporello bewaar ik goed, wat een waarheid en hiermee een wegwijzer voor 2022. Wil jij ook schrijfgroepen? De nieuwe editie 'Taalklateren' start op 25 januari 2022.



Veel dank aan Stephanie.

## 9-13 MEI: SCHRIJFMIDWEEK IN LA FRANCE

Een pas op de plaats

voor jouw unieke verhaal



Van 9- 13 mei 2022 kun je je laven aan penkracht 10, de mooie Franse natuur én de gastvrijheid van Karen en Rolf van La Boulède. Je gaat met de pen als gereedschap op ontdekkingstocht, op zoek naar de (vruchtbare) grond in jouw unieke verhaal. Ik zal je aan de hand van inspirerende schrijfoefeningen door dit landschap gidsen. Zo verschijnen er als vanzelf teksten en gedichten in je schrift. Schrijfervaring is niet nodig. Een open mind is meer dan genoeg voor kruisbestuivingen op papier.

Tussendoor is er gelegenheid om te verpozen in de prachtige omgeving. Wie wil, kan yoga beoefenen, en een massage- of reikibehandeling ontvangen. Karen en Rolf zorgen voor de juiste omlijsting: goed en gezond eten en een fijne verblijfplaats. Een week kortom om een creatieve pas op de plaats te maken.

**Over Korine:** Schrijven is weten. Is verbinden. Is plezier hebben. En dat allemaal keer drie, vanwege de kracht van de pen. Om deze redenen verzorg ik sinds 2009 schrijfcursussen in mijn Schrijftheater, en erbuiten. Ik heb ervaren: wat ge-dicht is, kan weer open, en wat verholen is, kan verhaald... Mijn inspiratie haal ik uit de natuur en uit de lessen praktische wijsbegeerte die ik volg bij mijn spirituele leraar. Ik werk verder als tekstschrijver en maakte twee boeken over de laatste levensfase (lees: over het leven): Hoe overleef ik mijn dood? Een boek over lijden. En: Aan het sterfbed.

**Over La Boulède:** Karen en Rolf streken in 2002 voor een korte vakantie neer in Monflanquin in de Franse Lot. Zonder een initiële ik-vertrek-wens verlieten zij na het zien van La Boulède vervolgens huis en haard om zich hier met hun dochters te vestigen en aan een nieuw avontuur te beginnen. Vele jaren later is het kleinschalige La Boulède een warme vakantieplek voor velen, om tot jezelf en tot elkaar te komen.

### Programma schrijfmidweek:

\*Vlucht vanuit NL naar Bergerac op maandagochtend 9 mei. Aankomst begin middag, gevolgd door een (papieren) kennismaking en een rondleiding

\*Op dinsdag, woensdag en donderdag is er ruimte om naast het schrijven te wandelen en yoga te beoefenen. Op verzoek kun je een Reiki-behandeling ontvangen

\*Vrijdag 13 mei vlieg je begin van de middag terug naar NL

\*Desgewenst is het mogelijk om een of twee nachten bij te boeken om van de omgeving te genieten.

#### **Kosten:**

Inclusief gezonde maaltijden (en een diner in Monflanquin), tussendoortjes, koffie, thee, huisvesting, vervoer van en naar vliegveld, schrijven en yoga. Excl. het vervoer (vliegtickets/benzine)

E 850,00 wanneer je een slaapkamer en badkamer deelt

E 995,00 wanneer je een slaapkamer en een badkamer voor jezelf wilt

**Opgeven:** Bij Karen via [home@boulede.com](mailto:home@boulede.com).

**Meer info:** bel Karen +33 (0)6 75353800 of Korine 06 498 949 22

### **Een update: 6 maanden na de windval**

Sinds een paar dagen is het Lombokbos waar wij vlakbij wonen deels open. Nu pas wordt mij meer helder wat de immense kracht van de natuur teweeg heeft gebracht in slechts een kleine minuut op 18 juni 2021.



De dronebeelden die de wereld over gingen, kwamen van zo dichtbij. Een hele strook bos is platgewalst, en dat over de lengte van een paar kilometer. Wat hebben wij als mensen geluk gehad dat er geen slachtoffers zijn gevallen.

Maar terug naar de actualiteit: het bos kent nu plekken van licht: ook heel mooi. We kunnen vanaf Leersum-Noord heel ver van ons af kijken, we zien zelfs de sluizen in Wijk bij Duurstede. Het wonen op de Utrechtse HEUVELrug is nu veel tastbaarder. Ook hebben we die prachtige oranje ochtendzon in onze tuin door het ontbreken van hoge bomen, zelfs nu de zon zo laag staat. Het straatbeeld in de wijk wordt nog elke dag bepaald door busjes van aanneembedrijven en hoveniers. Het gezaag is grotendeels verstomd, dat wel : ). De gemeente en talloze burgers zetten zich in voor het herplanten van bomen. De werkzaamheden aan ons huis beginnen pas in het voorjaar, deze zijn wel nodig maar niet urgent.

En dan onze hond: dolblij is ze dat ze het haar vertrouwde bos weer inkan. Zo veel nieuws te ruiken.



Een dag na de windval schreef ik [dit](#):

## Agenda

25-01: start nieuwe [schrijfgroep](#) *Taalklateren*

9-13 mei: [schrijfweek](#) in het Franse La Boulede

Andere cursussen: op verzoek

[Wil je je abonneren op de nieuwsbrief? Deze verschijnt zo'n 4x per jaar.](#)